

The Italian Party

Drie dagen show met meer dan 160.000 bezoekers in 't hartje van de prachtige stad Verona in noord Italië. Waarom? Omdat er drie enorme hallen helemaal gevuld zijn met de mooiste custombikes.

De Motor Bike Expo biedt twee custom bikeshows, waarbij Pete Pearson van het Engelse bedrijf Rocket Bob's de grote winnaar werd en de ene na de andere trofee in ontvangst mocht nemen. Dat bike builders niet allemaal verwaande kwasten zijn, bewijst Pete, die op het podium helemaal geëmotioneerd raakte. Prachtig, want hij heeft de pure passie, de creativiteit en de liefde voor motoren!



Pete Pearson van Rocket Bob's met zijn Gas'd Rat bobber.



Pete hield het niet droog tijdens de prijsuitreiking.





Je struikelt er bijna over de bekende customizers, niet alleen alle Europese, maar ook van daar buiten, zoals Kirk Douglas, Winston Yeh, Dave en dochter Jody Perewitz, de Ness familie en veel meer Amerikanen, zelfs Karen Davidson (achterkleindochter van Willie G. Davidson, designer en verantwoordelijk voor de H-D kledinglijn) en Ray Drea (hoofdontwerper H-D motorfietsen) komen elk jaar, ditmaal waren zelfs vader en zoon Teutel (OCC) naar Verona gekomen.

Als dat alles nog niet genoeg is, dan kan je hal 4 bezoeken die alles bevat wat met caféracers te maken heeft. Ook het buitenterrein biedt de hele dag vermaak met de coolste en grootste stuntshows die we ooit zagen. En dan zijn er nóg veel meer hallen waar alle nieuwe modellen, parts en accessoires van alle grote merken, producenten en leveranciers gepresenteerd worden. Ook is er een hal met uitverkoop goodies en een hal vol met vertier, aanbiedingen en motorgekte. Beroemde racers komen er met oude en nieuwe racemotoren, vaak voorzien van attractieve Italiaanse dametjes. Werkelijk, je komt echt ogen en oren tekort om alles in een paar dagen in je op te kunnen nemen. Het is een spektakel wat je zelf moet meemaken. En dat kan voor een zeer bescheiden budget, zeker als je samen met een paar mensen gaat. Pak een vlucht met een prijsvechter naar bijvoorbeeld Milaan of Bergamo en huur een auto. Boek van te voren een goedkoop hotelletje of B&B net buiten Verona en je hebt voor zo'n 200,- het weekend van je leven!

[Tekst & fotografie: Onno 'Berserk' Wieringa en G-Rat.]

